



Storyn...

Superhjältarna samlas i teorirummet för att prata om uppdraget. Det har också kommit en del mystiska "ledtrådar" som gör att vi kan fundera på hurdan Skogs-Skurken är, vad den vill och var vi kan hitta den...

En stövel har vi hittat. Var är den andra? (Någonstans på vägen mot skogen). Vi har hittat en partyhatt också. Varför? Kanske är det så att Skogs-Skurken fyller år just idag? Man vet aldrig. Vi kanske får hålla utkik efter andra "födelsedagsgrejer" ute i skogen.. Och så har det kommit ett brev. Med ett STORT hjärta i. Vad betyder det? Vi tror att Skogs-Skurken är snäll och egentligen vill bli vår vän, men kanske inte vet hur man gör? Vi bestämmer oss för att använda alla våra snäll-krafter idag!

Sedan ger vi oss iväg till häst. Vi går på vägen mot skogen, ser den andra stöveln på en stolpe och hittar också en del kalasgrejer här och där. Och några hjärtan! Sedan hör vi något i skogen (när vi är på väg mot den långa raka vägen). Vi stannar och spanar och ser någonting bakom ett träd en bit bort!!

Vi försöker ropa och skicka snäll-krafter, men Skogs-Skurken springer iväg (längs med vägen men inne i skogen). Vi försöker springa efter (längs vägen – vi kan trava ca 20 meter åt gången).

Efter ett tag vågar Skogs-Skurken närma sig, och vi frågar om den fyller år idag – och det gör den! Vi frågar också om den har haft något kalas men då blir den lite ledsen och säger att den inte vet hur den ska få vänner att bjuda. Vad gör vi då?

Vi har ju planerat en superhjeltefest efter ritten – och nu kan vi ju bjuda in Skogs-Skurken till den! Åh vilken bra idé – Skogs-Skurken blir jätteglad! Till och med SUPER-glad! Den har alltid drömt om att få vara superhjalte istället för skurk!

Vi lovar att lära honom några av våra superkrafter på festen!

Skogs-Skurken följer med oss tillbaka och bordet är dukat för fest. Mitt i festen "gör vi om" Skogs-Skurken till en superhjalte istället. Nu blir den Skogs-Superhjälten och skuttar glatt tillbaka till skogen. Lovar att bara göra snälla saker från och med nu – och kanske kommer ni att ses igen!

Vi hade aldrig klarat det här utan våra små superhjältar!!